



s.b.v KTK
NIEUWSBRIEF
1^e jaargang no 1

Redactie:
Carel Eijkens – Hans Peijnenburg

VAN DE VOORZITTER

We hopen door deze Nieuwsbrief iets van het sociale (biljart) gevoel terug te kunnen geven. Uiteraard zijn we afhankelijk van kopij. Wellicht dat we de brutaliteit op ons gaan nemen om 'n lid of leden te benaderen om iets te schrijven over bijv. zijn biljartprestaties, hobby, werkverleden enz. Het gaat erom om op deze manier toch het gevoel te geven dat we een fijne, sociale en informatieve biljartvereniging zijn. Belangrijk is wel... houd jezelf en anderen gezond. Tot gauw!

Ton Brekelmans (voorzitter)

Al maanden staan de biljartkeu's te wachten in 't Trefpunt om uit hun benauwde biljartkast gehaald te worden, de 4 biljarts krijgen het koud en de ballen willen weer rollen maar ja.. Corona hè! Wij leven in een rare tijd, op niets lijkt het op die goede oude tijd dat wij rond de biljarttafels streken om de hoogste eer, de hoogste serie of een aantal mooi gemaakte caramboles. Corona... een vervelend virus dat in staat is om het gehele sociale gebeuren te ontwrichten en mensen aan hun huis te kluisteren, maar er is licht aan het einde van de tunnel! Hoe lang deze tunnel is weet niemand maar laten wij hopen dat het nog maar een paar metertjes zijn en dan gauw een prikje halen. Ik sta daarbij voorop want ik ben het helemaal zat.
(een KTK lid)



QUOTE

Geen handen schudden, vanaf nu is het hoofd, schouder, knie en teen als wij elkaar zien! Waarom moeilijk doen als het samen kan!

MIJN HOBBY

Je hebt een werkzaam leven achter de rug met een fijn gevoel geniet je nu van je pensioen of misschien heb je het wel zo goed gedaan dat bent kunnen gaan rentenieren.

Vanaf de eerste dag dat ik getrouwd was stond er naast mijn bed een soort glazen vogelkooitje met daarin 2 zebrevinkjes. Tja.. vogeltjes die zouden voor de rest van mijn leven een belangrijke factor worden om mijn vrije tijd goed door te brengen. Nu, na mijn pensioen, beschik ik over voldoende vrije tijd om de vogeltjes een ruimer verblijf aan te bieden dan het glazen kooitje op het nachtkastje van onze slaapkamer.

Dagelijks vragen mijn vogeltjes wel om wat aandacht, per slot van rekening moet je er altijd goed voor zorgen. Elke dag wat vers water, verschillende zaden en wat krachtvoer en schoon badwater want badderen doen mijn vogeltjes erg graag.

In het voorjaar wat nestkastjes in de volière opgehangen en maar afwachten om mijn populatie Gouldamadines wordt uitgebreid, niks forceren want de natuur moet zijn gang kunnen gaan. Soms gaat het goed, 10 jongen per seizoen is geen bijzonderheid maar dit jaar hadden de vogel echtparen er blijkbaar niet zoveel zin in. Geen nakomelingen!! Misschien was het wel te warm de afgelopen zomer!

Nu, in de winterperiode, zitten mijn vogels lekker binnen in een verwarmde ruimte, ja, ja... ik verwen ze behoorlijk en geef ze nu wat rust zodat ze in het voorjaar weer voor gezinsuitbreiding kunnen gaan zorgen.

In ieder geval geeft deze hobby mij een gevoel van rust en van een zinvolle tijdbesteding want wij pensionado's moeten onze beschikbare tijd wel optimaal benutten, dus zeker niet achter de geraniums blijven zitten.



BILJARTNIEUWS



Dick Jaspers heeft de “The Duke Challenge Driebanden” gewonnen. Hij was veel te sterk voor zijn Italiaanse biljart collega Zanetti. Onze Dick kan 12.000 euries bijschrijven op zijn bankrekening dankzij de goedgeefsheid van de familie van Eerd van de Jumbo Supermarkten.

WIST U DIT??



Bij biljarten is het sterk aan te raden de keu zo dicht mogelijk bij het **evenwichtspunt** vast te houden, en niet aan het einde ervan. Waarom? Je keu stevig vasthouden aan het einde ervan zorgt voor te droge en vaak ook te harde stoten tegen de bal, terwijl vasthouden dichtbij het evenwichtspunt je toelaat zachtere en meer berekende stoten te geven. Maar wat is een evenwichtspunt en hoe vind ik dat? Het evenwichtspunt (*of zwaartepunt*) van een biljartkeu is de plaats waar het gewicht evenredig is aan beide kanten van dat punt. Om het te vinden plaats je je keu horizontaal op je wijsvinger en zoek je het punt waar je keu weinig of niet meer op en neer wiegt. Klik [HIER](#) voor filmpje.



Udenhout

Udenhout is een dorp in de provincie Noord-Brabant en valt onder de Gemeente Tilburg.

In de middeleeuwen bestond het dorp uit een kerkje met wat boerderijen daaromheen, zoals wel meer dorpen in de Meierij. Het bos de Brand was een ideale plaats om te jagen en hout te verzamelen. Kwam de man, na een dag lang zwoegend sprokkelen thuis van deze activiteiten, dan kon het zomaar zijn dat vrouwlief vroeg: "**Waor komde gij vandaon?**" De man antwoordde dan: "Uut het hout". Uit het hout dus, oftewel uit het bos.

WETENSWAARDIGHEDEN

*Een potje willen ballen gaat nu even niet
Oefenen kan en mag ik ook al niet
Wat is er dan wel dat mij kan verblijden
74 jaar fijn.. maar dat was niet te vermijden
Hoe lang moeten wij nog wachten met ballen
Het is ons biljartleven aan het vergallen
Gelukkig was er vorige week 3 band op TV
3 dagen genieten dat was even meer dan oké
Dagelijks op you tube een partijtje kijken
Dat is het enige dat ons nog wat kan verrijken
Tevreden al die biljartoppers zien spelen
Dat doet mijn biljartwond een beetje helen
Maar hoe lang moeten wij nog wachten
Zonder biljart kan dat de pijn niet verzachten
Zou het er toch nog een keer van kunnen komen
Of moet ik er voorlopig over blijven dromen ??*



De term biljart is waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, samengesteld uit de woorden “bille”, wat bal betekent en “art” wat kunst betekent. Over het algemeen wordt wel aangenomen dat de Fransen de ontdekkers zijn van het caramboleren. Het schijnt zelfs zo geweest te zijn dat om te spelen het dikke einde van de stok werd gebruikt als schuifvlak.



Later werd er met het dikke stokeinde tegen de bal geslagen en weer later werd er gespeeld met het dunne uiteinde van de stok. De laatste ontwikkeling was eigenlijk uit nood geboren, want indien de bal te dicht bij de rand lag dan kon men er niet meer bij met de voorkant en moest men de keu omdraaien ten einde de dunne kant te kunnen gebruiken, iets wat lange tijd alleen aan mannelijke spelers was voorbehouden omdat men bang was dat de dames een scheur in het laken zouden maken!